

SADDHARMA



MEDEDELINGBLAD VAN DE
STICHTING NEDERLANDS BUDDHISTISCH CENTRUM

April 1972

LENTE-BIJEENKOMST 1972

Gaarne nodigen wij U uit voor onze Lentebijeenkomst, welke gehouden zal worden op Zondag 7 Mei a.s. op het landgoed "de Schovenhorst" in de Werkstee te Garderen.

De dag verloopt als volgt:

10.00 uur Aankomst en begroeting van de deelnemers

10.30 uur Meditatie

11.00 uur Inleiding over de Grondbeginselen van het Boeddhisme door Mevrouw Tonny Kurpershoek-Scherft

11.45 uur Discussie over de inleiding

12.30 uur Gezamenlijke wandeling

13.15 uur Maaltijd (brood meebrengen alstublieft, koffie of thee zal worden aangeboden)

14.00 uur Inleiding door Erik Bruijn getiteld "Geweld of Geweldloosheid?"

14.45 uur Discussie over de inleiding

15.30 uur Gesprek over de activiteiten der Stichting

16.30 uur Sluiting.

Aanmelding onder gelijktijdig overmaken van een bedrag van f 2,50 op girorekening 1520022 t.n.v. penningmeester Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum te Hengelo (0), bij mevr. dr. A.C.M. Kurpershoek, Bornsestraat 61, Hengelo (0).

Reisroute

Per trein naar station Putten. Bij Uw opgave vermelden s.v.p. of U wenst te worden afgehaald. Zo ja, dan zal er om 9.45 een auto aan het station gereedstaan.

Per auto vanaf Putten de weg naar Garderen inslaan; ongeveer 1800 m. buiten Putten loopt, vlakbij villa "de Hopeest" (gelegen aan de linkerzijde) een onverharde weg linksaf die naar de Werkstee van "de Schovenhorst" voert. Wij rekenen op een goede opkomst. Tot ziens in de Werkstee!

Het Bestuur.

15 mei 7 juni 12-13-14 juni
17-18 5 juli 1972



De Stichting heeft de laatste tijd een aantal nieuwe donateurs gekregen. Deze groei mag ons allemaal met recht verheugen. Maar wat krijgen deze donateurs, in ruil voor hun bijdrage? Ze krijgen 6 x per jaar dit blaadje (voorlopig in deze armetierige uitvoering hoewel we zullen proberen dit mededelingenblad een wat mooier en sprekender aanzien te geven) en 2 x per jaar een uitnodiging voor een landdag. Dat is, wij geven het toe, niet veel. Maar het kan veel meer zijn. Eén van de doelstellingen van de Stichting is de donateurs bekend te maken met het bestaan van een aantal werkgroepen in ons land. In deze werkgroepen wordt niet alleen gediscussieerd maar wordt getracht de leden te helpen met hun dagelijkse be-oefening van de Boeddhistische leefregels. Deze leefregels, samengebundeld tot het "Achtledige Pad", hebben de Verlichting, het werkelijke begrip, tot doel.

Mocht een werkgroep ergens in Nederland tot stand komen dan verzoeken wij de oprichter of oprichteres contact te maken met de redactie van Saddharma (Jw van de Wetering, 020-428867). We zullen het bestaan van de werkgroep dan steeds in de te verschijnen nummers van Saddharma noemen.

Tot nu toe zijn er de volgende werkgroepen bekend.

DE BOEDDHISTISCHE VRIENDENKRING in Den Haag. Contact adres p/a Mej. J.J.C. Perk, Corn. Jolstraat 111, Den Haag.

DE ZEN-KRING in Amersfoort. Contact adres p/a Mr. L. Boer, 03490-17494.

WERKGROEP TER BEVORDERING EN VERDIEPING VAN HET BOEDDHISME. Contact adres p/a Professor H.P. Oei-Dharma te Amsterdam, 020-352920.

DE BOEDDHISTISCHE VRIENDENKRING in Utrecht. Contact adres p/a Mej. A. Stade, telefoon 030-617504.

DE BOEDDHISTISCHE VRIENDENKRING in Amsterdam. Contact adres p/a Heer Jw. van de Wetering, 020-428867.

De programma's van de verschillende werkgroepen zijn niet allemaal dezelfde, maar wat de werkgroepen precies doen kunnen de contact personen U vertellen. Sommige werkgroepen hebben ook hun eigen mededelingen bladen die geregeld aan de leden worden toegezonden.

In dit verband noemen wij ook graag de mogelijkheid om elke tweede Zondag van de maand te mediteren in het huis van Susan en Bruno Mertens, Zuidzijde 72a, Bodegraven (telefoon 01726-2642).

De heer Mertens leidt tevens een meditatie groep die iedere Vrijdagavond om 8 uur in de Kosmos bijeenkomt. Het adres van de Kosmos is Prins Hendrikkade 142, Amsterdam.

LEZINGEN VAN DE HEER DHIRAVAMSA

De Heer Dhiravamsa, leider van het VIPASSANA CENTRE in Engeland zal van 15-19 Mei in Nederland zijn en lezingen houden in Den Haag en Amsterdam. Op Uw verzoek (aan de Heer Bruno Mertens, tel. 01726-2642 of schriftelijk aan zijn huisadres Zuidzijde 72A, Bodegraven) zal U het programma tijdig worden toegestuurd.

De volgende tekst werd ons door de heer Mertens toegezonden:

VICHITR RATNA DHIRAVAMSA

Wij verheugen ons bijzonder de befaamde meditatiemeester Dhiravamsa in Mei als gast in Nederland te kunnen begroeten.

In te houden lezingen o.a. ook in het MEDITATIECENTRUM "DE KOSMOS" in Amsterdam en de SOEFIKERK in Den Haag zal deze grootmeester in de meditatie zeker onder anderen ook duidelijk uiteenzetten dat de weg van Buddha zoals deze door de traditionele Buddhistische Sangha als "Gevestigde Orde" tot ons komt, niet het juiste middel is om de Buddha Dhamma volledig te verwerklijken en te verspreiden.

Als jonge Thailandse Monnik was de Eerwaarde Phra Maha Vichitr Tissa-datto in 1966 door de Koning van Thailand naar Londen benoemd om mee te werken aan de aldaar door Thailand geplande Buddhistische Tempel. Al spoedig groeide deze Tempel, die Buddhapapipa Temple genoemd werd, dankzij de ambitieuze activiteiten van deze monnik uit tot een vermaard meditatiecentrum. Verschillende Nederlanders zullen zich nog de achter in de Tempeltuyn staande piepkleine meditatiehuisjes herinneren waar de nacht in moest worden doorgebracht. Maar voor hoevelen over de gehele wereld moet in de afgelopen jaren deze Tempel als Meditatiecentrum, dat onder zoveel toewijding, uiterste discipline en liefde geleid werd, een keerpunt in hun leven betekend hebben!

Deze jonge, buitengewoon intelligente, getalenteerde meditatiemonnik was een uitverkorene en de Koning van Thailand had dit zeker begrepen toen hij hem tot een van de hoogste rangen en tot hoofd van de Buddhapadipa Temple in Londen benoemde.

Onder de nieuwe naam en titel Venerable Chao Khun Sobhana Dhamasudhi werden verschillende bijzonder waardevolle boeken geschreven en wij kunnen dan ook iedereen "THE BENEFICIAL FACTORS FOR MEDITATION PRACTISE" (binnenkort in het Nederlands vertaald verkrijgbaar) en "THE REAL WAY TO AWAKENING" ter bestudering aanbevelen.

In 1968 werd het VIPASSANA MEDITATION CENTRE in Hindhead, Surrey, opgericht zodat de Chao Khun zijn activiteiten nu moest verdelen over beide centra's. In juli 1970 deelde Chao Khun mede dat hij besloten had zijn taak als "senior incombent" van de Buddhapadipa Temple niet meer voort te zetten en al zijn tijd te gaan geven als Meditatiemeester van het Vipassana Centre in Hindhead.

Een jaar later wederom ontvingen zijn leerlingen een mededeling die als zeer verstrekkend en van historische betekenis moet worden gezien. Wij laten de secretaris van de Chao Khun aan het woord:

"Na rijpelijke en serieuze overweging gedurende de afgelopen drie jaar, is de Eerwaarde Chao Khun Sobhana Dhammasuddhi tot de slotsom gekomen, dat door het dragen van het monnikskleed een verdeeldheid geschapen werd tussen de gewijde en de gewone mens. Dit is niet in volmaakte overeenstemming met het feit dat de ZUIVERE LEVENSWEG (Ariya Sangha) bestemd is voor alle mannen, vrouwen, monniken of leken.

Bovendien heeft hij op bijzonder sterke wijze ervaren dat het oprichten van een traditioneel Buddhistische Sangha niet het juiste middel is om de Buddha-Dhamma in het Westen te verspreiden en in het bijzonder in dit land (Engeland dus) waar hij de rest van zijn leven hoopt te kunnen leven. Om deze redenen wenst de Chao Khun mede te delen dat hij vanaf 17 oktober 1971 niet meer zijn monnikspij zal dragen en dat hij in civiel gekleed zal gaan.

Zijn titel en de hem verleende namen zullen ophouden te bestaan en geen enkele titel in welke vorm dan ook zal worden gebruikt.

Hij wenst de meditatieve wijze van leven te leven waarin geen scheiding, verdeeldheid of onderscheiding tussen de gewijde en de gewone mens, in de zuiverste zin van het woord, bestaat.

Hij wil zijn werk voortzetten door het onderwijzen van meditatie en andere hiermee verband houdende activiteiten.

Van nu af aan zal hij Vichitr Ratna Dhiravamsa genoemd worden.
(uitspraak: Wijit Ratna Teerawumsa)".

TAOUM

Noot van de redactie:

De meditatie leider van Sangye Ling, het meditatie klooster in Schotland, de erkende Tibetaanse incarnatie (elf maal geïncarneerde abt van Surmang) lama Chögyam Trungpa heeft eveneens zijn monnikspij uitgetrokken en leidt nu als burger een aantal meditatie centra in Amerika.

BOEKBESPREKING

ANGELUS SILESII: Zwerver tussen Hemel en Aarde, Ingeleid en vertaald door Jacques Benoit. Deventer, N. Kluwer, 1971.
100 blz. prijs gebonden f 12,--.

Reeds vroeger (s.d.) verscheen bij AE. E. Kluwer een voortreffelijke vertaling van Silesius' Cherubinischer Wandersmann, toen van de hand van Hilbrandt Boschma en getiteld: De Hemelsche Zwerver.

De nieuwe uitgave van Jacques Benoit, pseudoniem van J. Bayer, is eveneens een uitstekende vertaling, hoewel ik persoonlijk de voorkeur geef aan de oudere versie van Boschma.

Johann Scheffler (1624-1677) schreef onder het pseudoniem Angelus Silesius twee-regelige, mystieke verzen die hem terecht een grote bekendheid hebben bezorgd. De teneur van zijn verzen is uiteraard christelijk (Scheffler was eerst lutheraan, later katholiek), maar ze zijn van zo een directheid en eenvoud dat ze voor het merendeel door iedereen die van mystieke literatuur houdt gewaardeerd kunnen worden.

S. Radhakrishnan heeft eens geschreven/ 'the essence of a religion is its mysticism'. Dit geldt zeker ook ten aanzien van het christendom. Denkt u maar eens aan figuren als Meister Eckehart, Jan van Ruusbroec, Joannes van het Kruis en vele anderen. In leerstellige formulering verschillen de godsdiensten vaak zeer sterk, zij kunnen elkaar daarentegen ontmoeten in de diepte van de mystieke ervaring. Indien er sprake kan zijn van een 'eenheid der godsdiensten', dan is dat ongetwijfeld slechts in die dieptestructuur, die de werkelijke zin en de betekenis van een godsdienst uitmaakt.

De mystiek-georiënteerde lezer die dit werkje van Silesius nog niet kent, moet van deze nieuwe uitgave zeker kennis nemen. Ook als hij voorkeur heeft voor meer oosterse mystiek, zullen toch juist deze eenvoudige verzen hem veel waardevols kunnen meedelen.

"Weet dat het ware licht je dan pas onderkent,
Als je van binnen zelf tot licht geworden bent."

"De roos kent geen waarom, zij bloeit omdat zij
bloeit,
Zij acht zich niet noch vraagt of men zich met haar
moeit."

De inleiding van Benoît, 'een studie over het leven, de mystiek en het dichterschap van de auteur' (blz. 5 t/m 34) geeft weliswaar geen nieuwe gezichtspunten, maar is wel een goede informatieve introductie tot deze bloemlezing.

Ik vind het een fijn boekje, dat ik van harte kan aanbevelen. Als men het niet zelf wil lezen, leent het zich, door zijn bijzonder verzorgde uitgave, uitstekend om present te worden gegeven.

Rev. Peter van d. Beek a.m.m.

ZAZEN, een foto boek van Else Madelon Hooykaas met teksten van Bert Schierbeek. Uitgegeven door N. Kluwer, Deventer.

Else Hooykaas heeft enige tijd doorgebracht in een Japans Boeddhistisch Zen klooster. Via haar fototoestel toont zij de rust, de stilte, de verdieping van een gedisciplineerd leven in de traditionele Zen stijl. Over foto's valt weinig te zeggen, foto's moet je zien, en deze zijn zeker het bekijken waard. Zen meesters en Zen monniken houden er niet van om gefotografeerd te worden. Dat Else Hooykaas desondanks toch toestemming kreeg om haar kamera binnen de tempelmuren te gebruiken bewijst dat haar oprechtheid onderkend en gewaardeerd werd.

Gebonden f 29.50.

Jw van de Wetering

OPRICHTING BOEDDHISTISCHE TEMPEL IN NEDERLAND

De werkgroep ter bevordering en verdieping van het Boeddhisme be-oogt, zoals reeds in het vorige nummer van Saddharma vermeld, o.a. de oprichting van een Boeddhistische tempel in Nederland. Een uitermate belangrijk streven want een vaste kern, een concreet gebouw, waar iedereen terecht kan, waar meditatie beoefend kan worden, waar tempeldiensten en lezingen gegeven kunnen worden, waar we elkaar kunnen ontmoeten, behoeft toch niet alleen maar een vrome wens te zijn.

De Werkgroep heeft een bespreking gehad met Zijne Excellentie de Ambassadeur van Thailand en echtgenote, benevens enige ambassadeleden, waarbij overeen werd gekomen dat de oprichting van een Thai Boeddhistische tempel in Nederland kan geschieden door middel van het huren van

een woning (in te richten als tempel en geschikt voor een permanent verblijf van twee Thai Bhikkoe's), gefinancierd uit geldmiddelen van een Boeddhistische gemeenschap en sympathisanten in Nederland, te collecteren door de Werkgroep, welke zorg draagt voor genoemde tempel en het welzijn van de Bhikkoe's. Teneinde dit idee te kunnen verwerkelijken verzoeken wij U om Uw financiële medewerking in de vorm van een toezegging Uwerzijds aan het Secretariaat p/a Professor H.P. Oei-Dharma, Avogadrostraat 9, Amsterdam. De bankrekening van de werkgroep is 55-18-31-308 (Werkgroep Boeddhisme), Algemene Bank Nederland, Laren (N.H.). Ieder bedrag is welkom.

BOEDDHISTISCHE STICHTING IN CURACAO

In Januari 1972 is, op initiatief van Mevrouw Hanny Lim, de Stichting International Buddhist Centre te Curacao opgericht.

De stichting geeft een tijdschrift uit ("DHAMMA") waarvan wij reeds twee uitgaven mochten ontvangen.

De Stichting organiseert wekelijkse bijeenkomsten. Voorzitter is de Heer J.A. Meyer, Jongbloedweg 60, Willemstad, Curacao.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het secretariaat, p/a Mevrouw Hanny Lim, Orionweg 10, Curacao.

Het tijdschrift is goed verzorgd. Het tweede nummer bestaat uit "an Outline of Buddhism" geschreven door de Boeddhistische Monnik Narada Maha Thera, een zeer duidelijke uiteenzetting die wij iedereen die Engels leest kunnen aanraden.

DIT HEB IK GEHOORD

Eens verbleef de Heer te Savatthi in Jetavana, het park van Anathapindikā. En bij die gelegenheid was de Heer gezeten in de open lucht in de inktzwarte nacht, terwijl er olielampen brandden; zwermen gevleugelde insecten vlogen tegen die lampen en gingen daarmee hun einde tegemoet, kwamen tot ongeluk, kwamen tot rampspoed en ondergang.

De Verhevene zag die zwermen gevleugelde insecten die in die lampen vielen, hun einde tegemoetgaand, komende tot ongeluk, komende tot rampspoed en ondergang. En de betekenis ervan begrijpende deed de Heer daarom bij die gelegenheid deze verheven uitspraak:

"Zij ijlen het tegemoet en komen niet tot het essentiële
Weer en weer doen zij een nieuwe band groeien.
Zoals de fladderaars in de lamp vallen,
zo waarlijk blijft menigeen gefixeerd aan wat hij ziet en hoort."
(uit de Udana VI, 9 - vertaling Tonny Kurpershoek-Scherft).

Een Zen meester in Japan nodigde eens een aantal van zijn leken-discipelen uit om op een Zaterdagmiddag thee met hem te komen drinken. Ze verschenen in hun beste kleren, knielden eerbiedig op de vloermatten van zijn huiskamer, dronken de aangeboden thee op, en keken de meester verwachtend aan.

De meester keek de kring rond en zei een paar minuten lang niets. Daarna zei hij dat het goed is om een levens-spreek te hebben, een motto.

"Heb jij een motto;" vroeg hij aan een oudere man die het verst uit zijn buurt was gaan zitten.

"Ja" zei de man. "Dat heb ik. Mijn motto is 'Tegen Vriendelijkheid is Niets Bestand'".

De discipelen begonnen te lachen want zij kenden de man als een zeer gramstorig heerschapp die hele lange tenen had en om de kleinste kleinigheid verschrikkelijk boos kon worden. Er werd zelfs verteld dat zijn maagkwaal te wijten was aan zijn eeuwig gegrauw en gesnauw en dat zijn lichaam zichzelf opvrat, van binnenuit, als projectie van zijn voortdurende ergernis over alles en nog wat.

"Zo?" vroeg de Zen meester. "Maar hoe kan je zo'n motto hebben? Je zult toch moeten toegeven dat je geen bepaald stralende persoonlijkheid bezit".

Het gezicht van de aangesprokene kraakte open in een moeizame glimlach.

"Juist daarom" zei hij. "Ik geloof dat je doen moet wat moeilijk is. Met juist voornemen en juist handelen heb ik, geloof ik, weinig moeite. Ik heb ook wel een juiste zienswijze, want ik ben niet dom, en ik heb veel van U mogen leren. Ik verdien mijn brood op een fatsoenlijke manier, en ik ben een ijverig mens. Ik vind niets heerlijker dan een uur per dag minstens te mediteren, alleen, in een hoekje van mijn slaapkamer. Maar met vriendelijk zijn heb ik altijd de grootste moeite".

De Zen meester had geen commentaar. De gemeente ging gesticht naar huis.

G. Noef

.+.+.+.+.+.+.+

Redactieadres:

p/a JW van de Wetering, Nijenrodeweg 483, Amsterdam.